

Jij hebt een naam, een project, uniek om te ontmoeten

Butterflies and hurricane
change,
everything you are
and everything you were
your number has been called
fights, battles have begun
revenge will surely come
your hard times are ahead



**best,
you've got to be the best
you've got to change the world
and you use this chance to be heard
your time is now**

change,
everything you are
and everything you were
your number has been called
fights and battles have begun
revenge will surely come
your hard times are ahead

best,
you've got to be the best
you've got to change the world
and you use this chance to be heard
your time is now

don't,
let yourself down
don't let yourself go
your last chance has arrived

best,
you've got to be the best
you've got to change the world
and you use this chance to be heard
your time is now

Durf je vanuit je naam een project uitzetten? Wegtrekken samen met anderen, en met jezelf?
Durf je de vragen stellen?
Durf je 'ja' zeggen tegen de stroom van het leven in?

Als ik wil vertrekken

Als ik wil vertrekken
van het punt waar ik nu gekomen ben
moet er eerst iets zijn dat mij trekt.
Anders blijf ik zitten waar ik zit
in de veilige geborgenheid
van wat ik nu heb en nu ben geworden
in het heilige huisje van het gesetteld zijn
in de onbeweeglijkheid van
'tot hier en niet verder'.

Iets, iemand buiten mij
moet mij trekken
aantrekkelijk voor mij zijn
zodat in mij de 'trek'
de zin om te trekken ontwaakt.

Wat is er dan wat mij van buiten af trekt
zodat in mij de 'trek'
ontstaat om van mijn veroverde plaats
te vertrekken?

Het kan een boeiende persoonlijkheid zijn,
met wie ik mij verwant voel,
die tot mij zegt: kom en ga mee.
Het kan een geschreven woord zijn
dat mij op gedachten brengt
en diep in mij resoneert.

Het kan een gedachtenwereld zijn
die mij het bestaan van mij samen met anderen
opeens helder situeert.

Maar er komt nog wat bij...

Als ik voel dat er aan mij getrokken wordt
als iets of iemand mij aantrekt
zal ik op een dag mijn hart moeten geven
mij met heel mijn wezen moeten overgeven
aan de 'trek' die er in mij is.

Dan pas laat ik me trekken,
laat ik me meenemen.
Ik zal op een gegeven moment
'ja' zeggen op de uitnodiging.
Ik zal me met hart en ziel
storten in het avontuur
op goed-valle-het-uit.
Ik zal er totaal achter gaan staan
achter wat ik doe, achter wat ik ben
en... achter wat ik 'maar' ben.