

We komen samen in de buik van de vis
Gelovend dat de wereld niet om zeep is
Het wordt tijd
Dat de droom van solidariteit
Uitgevoerd wordt
Vol vertrouwen:
Onze arm is niet te kort!

Er is Rik die spastisch de stilte verbreekt
En Alexander die kerstbomen kweekt
Gaëtan wil niet naar school
En ook Thomas is op de dool
Vossen is ook altijd wel ergens te zien
En liefst in het bijzijn van zijn Elien

Hadewijch de naam die we niet goed verstaan
En Dafnee die alle harten sneller doet slaan
En Stefaan
laat ook geen moment voorbijgaan
om er een oneliner tegenaan te gooien
om Vicky te verstrooien

velen worden niet vernoemd
maar in onze harten zijn ze allen beroemd!

Elk zijn visie, elk haar verhaal
Maar ergens spreken we allemaal dezelfde taal
Want woorden hebben we niet nodig om te tonen
Dat in één hoofd vele ideeën kunnen wonen

Misschien ook nog even de Knorr-minuutsoepjes vermelden
Gedronken door een bende antihelden

En sentimenteeltjes om te stoppen
Heel veel aparte koppen
Één hart op de juiste plek
De één prettig gestoord, de ander gek
Samen wordt door ons de wereld verdraaid
Dan wordt geogst wat het engagement
in onze zielen heeft gezaaid

dus kijk verder dan het zootje ongeregeld dat we lijken
en kom bij ons je wereld verrijken...

DeePee alias Cecilia alias Bruunoo de Marsman!