

Op de sofa - JONA 14 januari 2007

Vragen

Als mijn vrienden vragen waar ze is,
zeg ik hen
dat ze in het ziekenhuis is.

Als ze dan vragen naar het waarom
zeg ik schouderophalend
dat ze ziek is.

Als ze vragen welke ziekte,
word ik tomaatrood
en verander van onderwerp.

Uit: 'Nooit meer doen alsof.
Wat er gebeurde toen mijn grote zus gek werd' - Sonya Sones



Madge Gill
(Engeland, Londen 1882-1961)

Spinvis - Ronnie gaat naar huis

Ronnie gaat naar huis
Kijk maar in zijn tas
Een cassette en de schelpen uit
zijn la
Het ging een tijdje slecht
Maar dat is nou voorbij
Het je het al gehoord
Ronnie gaat naar huis
Zijn glimlach maakt het zomer
voor altijd
Kijk maar op de lijst
Ronnie gaat naar huis
De gaten in de muur
De poster van Parijs
Soep om twaalf uur
En heel de dag tv
Ronnie weet heel goed
hoe de nachten kunnen zijn

Als je met tellen bent gestopt
Ronnie gaat naar huis
En 's avonds naar het strand
En de schaduw die zich Ronnie
noemde
Was een andere man
Het spook is uit zijn hoofd
Ik zei toch dat het kon
Misschien dat hij nog belt
Maar dat zal waarschijnlijk
niet
Kijk maar hoe hij loopt
Ronnie gaat naar huis
En als de bus dan stopt
Zal de maan van zilver zijn
Wordt het zomer voor altijd
In het huis waar Ronnie woont