



JONA: Kortrijk anders bekeken – 30/01/2005

Wegen naar een verenigde wereld

"Dialogo is pas echt dialogo als ze beziel is door de liefde. Liefde is pas echt liefde als ze onbaatzuchtig is. Dialogo betekent beminnen: uit liefde voor de ander geven wat we in ons hebben en verrijkt worden door wat we van de ander ontvangen. Mensen worden, met een hart dat openstaat voor de hele wereld."

Wegen naar een verenigde wereld

De onverschilligheid mag het niet winnen van de waakzaamheid die zoveel mensen tonen op allerlei gebied. Wij moeten deze aarde niet alleen bewoonbaar houden, we zullen haar beter bewoonbaar moeten maken, voor iedereen! Intussen ontkiemt het zaad, het zaad van bewustwording. Als er geen groter kwaad is dan de onverschilligheid, dan is er geen groter goed dan de bewustwording. Daar immers spreekt waakzaamheid uit.

*God slaapt in de steen,
ademt in de plant,
droomt in het dier,
ontwaakt in de mens.*

Wegen naar een verenigde wereld

Dat Kortrijk mag rijk zijn,
rijk aan mensen aan kleuren,
rijk aan verhalen en geuren.

Dat Jona een plaats mag zijn
van ontmoeting
tussen jong en volwassen
tussen zus of zo
tussen mensen die open mogen spreken

Dat er verbondenheid mag zijn
tussen ons
en daarvoor dankbaar zijn.