



Kerstdag = moederdag

Ze heeft zolang gewacht.
Ze hebben er zolang op gewacht
Ze heeft alles in gereedheid gebracht,
met of zonder aanwezige vader
is het huis nu "welkom" voor die kleine,
vreemde ander.

Zo spannend maar zo verwacht
is haar blik,
en vol van liefde. Een overmacht aan
ongeduldig kijken naar haar lichaam:
hààr lichaam dat bulkt van levensadem
en hoop voor een toekomst die hen toekomt.

Een vrouw schenkt zichzelf niet enkel een kind,
maar ook een moeder, wat betekent
dat niemand bij het kind ooit zo dicht was
en zijn zal, zoals zij dat was.

Kerstdag is moederdag, met of
zonder herberg in zicht. Met
of zonder wereld die op wacht staat voor een
kind. Met
of zonder vader die mee zoekt en zucht en
het huis helpt bouwen. Met
of zonder toekomst in een land met
of zonder vrees, maar één ding staat vast:

met een moeder is een kind,
is de wereld opnieuw geboren.

Sinéad o Connor- Three Babies

each of these
my three babies
I will carry with me
for myself
I ask no one else will be
mother to these three
and of course
I'm like a wild horse
but there's no other way I could be
water + feed
are not tools that I need
for the thing that I've chosen to be

in my soul
my blood + my bones
I have wrapped your cold bodies around me
the face on you
the smell of you
will always be with me

each of these
my three babies
I was not willing to leave
though I tried
I blasphemed + denied
I know they will be returned to me
each of these
my babies
have brought you closer to me
no longer mad like a horse
I'm still wild but not lost
from the thing that I've chosen to be

and it's 'cos you've thrilled me
silenced me
stilled me
proved things I
the face on you
the smell of you
will always be with me.

Kerstverhaal "Er was eens...."

door Herman Van Veen



Messias – Bart Peeters

Ik ben op zoek naar een messias
Man of vrouw heeft geen belang
Die mijn ziel wat heil kan geven
Want dat zoekt mijn ziel al lang

Ik ben op zoek naar een verlosser
Zo eentje die er zin in heeft
Hij hoeft niet voor mij te sterven
Als hij mijn zonden maar vergeeft

Wil er iemand mijn

Wil er iemand mijn
Wil er iemand mijn messias zijn
Wil er iemand mijn messias zijn
Wil er iemand mijn messias zijn

Ik ben op zoek naar een messias
Die nog door niemand werd misbruikt
Geen roetsjbaan naar atoomconflicten
Geen heiland die naar olie ruikt

Een waar geen enkele president
Ooit op gezworen heeft
Een messias die nog fris zit
Een waar geen bloed aan kleeft

Wil er iemand...

Ik zoek een profeet
Op hoge hakken of besnord
Ik zoek een god vol van genade
Zo een die meelacht
Als er gelachen wordt
Wiens kerken niet in glamour baden

Wil er iemand mijn
Wil er iemand mijn
Wil er iemand mijn messias zijn
Wil er iemand mijn messias zijn
Wil er iemand mijn
Wil er iemand mijn
Op korte of iets langere termijn
Wil er iemand mijn messias zijn
Wil er iemand mijn messias zijn