

Op zoek naar de jonagraal 23 mei 2006

Jona

Wanneer komen de dingen samen in één coherent geheel? Wanneer het je de indruk dat alles opeens tot een helder inzicht samenkomt?

Zijn er momenten in je leven waar midden in de alledaagse verwarring een licht bovenkomt?

Welke verlichting is jouw al te beurt gevallen?

Zijn wij mensen zinstichters of eerder zinontvangers, of misschien wel zinconstrueerders?

Wat is de heilige graal? Dat wat je het meest zin geeft in het leven, wat je het meest koestert doorheen je aardse leven.

Probeer eens te zoeken naar die momenten van inzicht in je leven en formuleer eens waartoe je dan gekomen bent.

Everything in its right place

Radiohead

Everything

Everything

Everything

Everything in its right place

In its right place

In its right place

In its right place

Yesterday I woke up sucking a lemon

Yesterday I woke up sucking a lemon

Yesterday I woke up sucking a lemon

Yesterday I woke up sucking a lemon

Everything

Everything

Everything

Everything in its right place

In its right place

In its right place

Right place

I've got two colours in my head

I've got two colours in my head

What was that you tried to say?

What was that you tried to say?

Tried to say

Tried to say

Tried to say

Tried to say

Everything in its right place...