

## Bezinning jona 7 mei 2006: **Algemene vergadering**

### **Jewel – I'm sensitive**

I was thinking that I might fly today Just to disprove all the things that you say It doesn't take a talent to be mean You words can crush things that are unseen	Ik dacht dat ik vandaag kon vliegen om al de dingen die je zei te ontkrachten je hebt geen talenten nodig om grof te zijn je woorden kunnen onzichtbare dingen kapot maken
So please be careful with me, I'm sensitive And I'd like to stay that way	Dus, wees voorzichtig met mij, ik ben gevoelig En ik wil zo blijven.
You always tell me that it's impossible To be respected, and be a girl Why's it gotta be so complicated Why you gotta tell me if I'm hated	Je zegt me altijd dat het onmogelijk is Om gerespecteerd te zijn, en een meisje te zijn Waarom moet het zo ingewikkeld zijn? Waarom moet jij me vertellen dat ik gehaat ben?
So please be careful with me, I'm sensitive And I'd like to stay that way	Dus, wees voorzichtig met mij, ik ben gevoelig En ik wil zo blijven.
I was thinking, that it might do some good <b>If we robbed the cynics and took all their food</b> That way what they believe will have taken place <b>And we can give it people who have some faith</b>	Ik had gedacht dat het goed zou doen om alle cynici hun 'voedsel' af te nemen zodat wat ze geloven al plaats genomen heeft en we het kunnen geven aan mensen met geloof/vertrouwen.
Refrein	
I have this theory, that if we're told we're bad Then that's the only idea we'll ever have But maybe if we are surrounded in beauty Someday we will become what we see 'Cause anyone can start a conflict it's harder yet to disregard it <b>I'd rather see the world from another angle</b> <b>We are everyday angels</b> Be careful with me 'cause I'd like to stay that way	Ik heb zo'n theorie, dat als ze ons vertellen dat we slecht zijn, dat dan het enige idee is dat we ooit zullen hebben. Maar als we omgeven zijn door schoonheid. Dan zullen we die schoonheid worden op een dag. 'Want iedereen kan een conflict starten, maar het is moeilijker om te stoppen. Ik zie de wereld liever anders. We zijn engelen- van-elke-dag. Wees voorzichtig met me Want ik wil het zo houden.

Eeuwige,

Neem ons maar mee op het pad van bevrijding en verlichting.

Geef ons heden ons dagelijks brood zodat we niet cynisch hoeven te worden  
bij het zien van zoveel onrecht, pijn en onmenselijkheid.

Leer ons onszelf relativeren in een wereld die mensen maakt  
tot producten met een zo lang mogelijke houdbaarheidsdatum,  
tot producten zonder fouten.

Breng ons niet in de verleiding om olie op het vuur te gooien

Breng ons niet in de verleiding om liefde en vriendschap te vergeten.

Nee,

Laat ons samen met andere mensen

op zoek gaan naar die diepe vrede en hartelijkheid waartoe een mens in staat is.

Verlos ons van het kwade, al weten we dat het tot het leven behoort.

Laat ons er in elk geval niet door bepalen.

Dat we mogen leven in eeuwigheid, eeuwigheid als mystieke kracht opgewekt door  
een beweging van mensen. Amen!